

Geachte burgemeester Winants, geachte wethouders, geachte Leden der Gemeenteraad,

Wij als degelijk gemotiveerde tegenstanders van de herdenkingen op de nazibegraafplaats Ysselsteyn vragen u als bestuurders en gemeente dringend om daar aan geen enkele herdenking meer deel te nemen. Ook maatschappelijke organisaties krijgen dat verzoek.

Ysselsteyn is de grootste nazibegraafplaats van Europa en er liggen niet alleen nazisoldaten van de Wehrmacht (door de nazi's opgericht) die meewerkten aan de naziterreur en de holocaust, maar ook duizenden SS'ers, plus zware Nederlandse beulen, Jodenjagers, verraders en collaborateurs. Die verdienen nu niet en nooit enige eer. De zg. 'verzoening over de graven' is ook volkomen misplaatst en onnodig. De beheerders hebben verder jarenlang willens en wetens en ondanks luide kritiek desinformatie verspreid en vrijwel alle informatie over de rol bij de holocaust van deze doden weggelaten, verdoezeld of verdonkeremaad.

Op 14 november is de Duitse dodenherdenking. Tot 2019 hield de Duitse ambassadeur dan een herdenking op de nazibegraafplaats, ondanks groeiende protesten.

In 2020 bleef de ambassadeur weg na protesten en een petitie, maar hebben wel vertegenwoordigers van de gemeente en de burgemeester aan de herdenking meegedaan.

<https://herdenknazisniet.petities.nl/> Dit jaar zal de ambassadeur opnieuw niet verschijnen, zo hebben we uit betrouwbare bron.

De gemeentelijke herdenking vond plaats ondanks de afkeuring van die herdenking door o.m. twee opperrabbijnen, door het museum/kamp Dachau, door belangrijke Joodse organisaties zoals het Centr. Joods Overleg, het Ned. Israëlitisch Kerkgenootschap en het CIDI, en internationaal van de Féd Int. des Résistants te Berlijn (koepel van Eur. vm. verzetsbewegingen), de FFDF van de laatste nazi-jagers in Europa, Serge en Beate Klarsfeld uit Parijs, en het Simon Wiesenthal Center voor de opsporing van nazi-wandaden in Jerusalem.

De vraag is vooral gericht aan burgemeester, de wethouders en raadsleden en ambtenaren van Venray voor zover zij hebben meegedaan aan de uiterst omstreden herdenking en kransen legden voor de nazisoldaten, oorlogsmisdadigers en andere betrokkenen bij de holocaust op Ysselsteyn. De beruchtste daar is de oorlogsmisdadiger die Anne Frank en haar familie liet deporteren, de SS'er Julius Dettmann.

De Duitse dodenherdenking werd de afgelopen twintig jaar ook gehouden op Ysselsteyn. Aanvankelijk gebeurde zo in het verborgene, maar de laatste jaren openlijker met o.m. deelname van Nederlandse officials en generaals en ondanks groeiende de bezwaren ook vanwege de toename van antisemitisme en extreem rechts.

De critici vinden het ook onbegrijpelijk dat de gemeente geen afkeuring heeft geuit toen de neonazi Carrera Neefs in november 2020 bloemen bij een SS-graf legde, zonder enig beletsel. Deze Belgische koos toen de eerste Nederlandse vrijwillige SS'er en deelnemer aan de holocaust, Willem Heubel (zie foto).

Dus burgemeester en wethouders: gaat u weer een krans op Ysselsteyn plaatsen en daarmee allerlei gruwelijks holocaustdaders en oorlogsmisdadigers eren? Ook nu de Duitse ambassadeur het weer laat afweten?

In afwachting van uw reactie,

mede namens de ondersteunende organisaties, AFVN-BvA, Simon Wiesenthal Center, Jerusalem, FFD, Parijs, Com. v. Waakzaamheid, Com. 21 maart teg. Racisme,

Hoogachtend,

A.E.A.J. Graaff,
coördinator <https://herdenknazisniet.petities.nl/>

PS: Demonstratie

Wat betreft de zg. 'toestemming' voor onze demonstratie dd 9 okt 2021 tekenen wij beroep aan omdat de burgemeester ons voor die demo slechts 1,5 uur tijd gunde en uitsluitend dreigend bedoelde waarschuwingen meedeelde waarbij elk kuchje tot onmiddellijke arrestatie zou leiden, zonder ook maar met één letter over de gevraagde bescherming tegen agressieve extreem rechtse groepen te reppen, waar we NB uitdrukkelijk om gevraagd hadden. Dit alles kwam in feite neer op een de facto weigering: geen demonstrant van goed fatsoen (zoals wij) gaat twee of drie uur heen en dan weer terug reizen om dan te buigen voor de boze boeman burgemeester van Venray met zijn prikklok- we zijn geen kleuters meer en u zult echt iets beters moeten verzinnen - de BM maakt zich kortom belachelijk.

De BM blijkt zeer weinig ervaring met deze materie te hebben en conformeert zich niet aan de gangbare gemeentelijke praktijk zoals in bijv. Amsterdam of Den Haag. Dan krijgt men zijn trekken thuis. Hieronder nog enkele foto's waarvoor geen toestemming bekend is... AG

Steun de protesten tegen holocaust-ontkenning en herdenking van nazi's op de grootste SS-begraafplaats ter wereld in Ysselsteyn (Venray, 31.000 nazidoden)
Mail 'Stop Ysselsteyn!' aan nieuwswo2@yahoo.com

